

Brendan Mccarthy Soup Diet En Francais

Yeah, reviewing a books **Brendan Mccarthy Soup Diet En Francais** could grow your close contacts listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, capability does not suggest that you have extraordinary points.

Comprehending as competently as contract even more than extra will have the funds for each success. neighboring to, the revelation as without difficulty as perception of this Brendan Mccarthy Soup Diet En Francais can be taken as with ease as picked to act.

Totaal door het dolle heen Karen Joy Fowler 2015-04-02 Met haar ouders, oudere broer Lowell en zusje Fern heeft Rosemary een in vele opzichten idyllische jeugd in een bouwvallige boerderij. Samen met Fern speelt ze in de landerijen en bossen rond hun huis en weet zich geliefd en gewaardeerd. Tot ze op een dag uit logeren wordt gestuurd en bij thuiskomst ontdekt dat Fern is verdwenen. Er wordt nooit meer over haar gepraat. Maar de verdwijning van Fern ontwricht blijvend de levens van alle gezinsleden. Het kost Rosemary jaren om te ontdekken wat er werkelijk is gebeurd en wat de relatie is met het werk van haar vader, een beroemde professor in de gedragspsychologie.

Lonely Planet Best of Peru Lonely Planet 2019-08-01 Lonely Planet's Best of Peru is your passport to Peru's top sights and most authentic experiences. Scale the heights of Machu Picchu; puzzle over the Nazca Lines; or visit the sweltering, seductive Amazon Basin, all with your trusted travel companion.

Een voet verkeerd Sofie Laguna 2011-01-12 Het potlood praatte zachtjes tegen me terwijl ik tekende. Ze zei: Ik ben je vriendin tot in de eeuwigheid. Ik vroeg: Wat is eeuwigheid? Potlood antwoordde: Waar geen muren of vloeren zijn. Waar het licht is en je de muziek van de wind kunt horen. Een kind wordt door haar strenggelovige ouders in huis gevangengehouden. Hester heeft nog nooit met een ander kind gesproken of de buitenwereld gezien. Haar enige bezit is een geïllustreerde

kinderbijbel, en de beeldspraak daaruit vormt het enige houvast waarmee ze op poëtische wijze grip krijgt op de wereld. Haar vriendjes zijn Kat, lepel, deur, knop, bezem en boom, die haar soms vertellen wat ze moet doen. Op een dag zegt knop tegen Hester: Draai me om draai me om, en ze vindt de weg naar het verboden buiten.

NYC Access Richard Saul Wurman 1991
Het verloren paradijs John Milton 1856

De jongen op de berg John Boyne 2015-11-05 Een aangrijpend verhaal dat je nog lang zal bijblijven Als de zevenjarige Pierrot zijn beide ouders verliest, moet hij zijn huis in Parijs verlaten om een nieuw leven te beginnen bij zijn Duitse tante Beatrix. Zij is huishoudster bij rijke mensen die boven op een berg wonen, ergens in Duitsland. Maar het zijn geen gewone tijden: Pierrot leeft in 1935 en de Tweede Wereldoorlog nadert met rasse schreden. Evenmin is het huis op de bergtop een gewoon huis; het is Berghof, het adelaarsnest waarin Adolf Hitler zich regelmatig terugtrekt. Pierrot maakt al snel deel uit van Hitlers wereld. Een gevaarlijke wereld waarin terreur, geheimen en verraad aan de orde van de dag zijn. Is ontsnapping nog mogelijk? De pers over De jongen op de berg 'Boyne is er een meester in het verhaal snel op gang te brengen en je meteen vertrouwd te maken met de personages.' Nederlands Dagblad 'Het is Boyne gelukt om de lezer door de ogen van een kind niet alleen het opgroeien als buitenbeentje te laten ervaren, maar ook de oorlog en alle

brute gebeurtenissen die daarbij horen. Dat is knap en maakt het een interessant boek.' Hebban.nl 'Een adembenemend boek.' Leeskost.nl 'Pakkend geschreven verhaal.' NBD Biblion

Who's Who In Finance And Business 2006-2007 Inc. Marquis Who's Who 2005-12

Whitaker's Cumulative Book List 1965 Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsfilosofische beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het gevangeniswezen en de in de westerse samenleving werkzame controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.

Ireland 1993

Onvoltooid werk Vivian Gornick 2020-11-10 Vivian Gornick duikt steeds terug in dezelfde boeken. Als onzekere jonge vrouw, als succesvolle schrijfster, op haar twintigste, vijfenvestigste, zestigste. Steeds vindt ze zichzelf in nieuwe personages, ziet ze de boeken met een verbaasde nieuwe blik. Hoe heeft ze het zo verkeerd kunnen onthouden? Gornick herleest *Sons and Lovers* van D.H. Lawrence en verliest haar sympathie voor de hoofdpersoon. De gevoelige Eddie in een roman van Elizabeth Bowen wordt een weerspiegeling van haar eigen eerste vriendje. Ze neemt een kat, voelt zich onbegrepen door de kat, en zoekt troost in *Particularly Cats* van Doris Lessing. In negen scherpe essays, half autobiografie, half literatuurkritiek, beschrijft Gornick haar steeds veranderende band met haar favoriete boeken. Gornick weet met haar precieze taalgebruik het ongrijpbaar tijdloze aan literatuur tastbaar te maken.

De Russische connectie Eoin Colfer 2009-10-31 In *De Russische connectie* gaat de dertienjarige wikkid Artemis Fowl op zoek naar zijn vader, die nog in leven blijkt te zijn maar is ontvoerd door de Russische Mafiya. Op het moment dat Artemis en zijn bodyguard Butler zich gereedmaken om naar het koude Noorden af te reizen, worden ze echter zelf ontvoerd, en wel door een oude bekende: elfBI-kapitein Holly Short. De elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de kobolds, die voor hun

wapenarsenaal door een Moddermens van batterijen worden voorzien. Artemis stemt in, op voorwaarde dat de elfen hem naar Rusland brengen en hem helpen zijn vader te bevrijden...

Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes e Dr. Watson são chamados para investigar a morte misteriosa de Sir Charles Baskerville. Deparam-se com um criminoso foragido, um casal apaixonado, uma fera sobrenatural que emite sons aterrorizantes e ainda um desconhecido que se esconde na charneca. Primeiro best-seller do século passado, os críticos consideram *O Cão dos Baskerville* o melhor romance policial de todos os tempos. Envolvente e surpreendente. *O Cão dos Baskerville* traz um enredo genial de mistério, suspense, terror e revelações incríveis, como em todos livros de Arthur Conan Doyle, genial criador do detetive mais famoso do mundo.

Lekker slapen zonder huilen Elizabeth Pantley 2010

De onversneden waarheid Tess Sharpe 2019-03-12 'Breaking Bad' met een female touch Tess Sharpe - *De onversneden waarheid* (Barbed Wire Heart) Drugs versnijdt je niet - laat ze puur. Wapens zijn om te doden - houd ze geladen. Familie verraad je niet. Niemand verhandelt meer wapens en drugs en niemand vermoordde meer mensen dan Duke McKenna. Zijn enige zwakke plek is zijn dochter Harley, in wie hij de opvolger ziet voor zijn drugsimperium. Hij heeft haar geleerd dodelijk te zijn, maar in tegenstelling tot Duke heeft Harley wél een geweten. Wanneer Harley alles wat haar vader haar leerde, inzet tegen hem, om de mensen van wie zij houdt te beschermen, is dat met gevaar voor eigen leven. Maar Harley is een McKenna, en McKennas winnen altijd... Tess Sharpe groeide op bij haar punkrocker-moeder in een afgelegen gebied in California. Eerder schreef ze voor young adults. 'De onversneden waarheid' is haar thrillerdebuut. 'Een van de beste thrillers van het afgelopen jaar. Harley McKenna is een kick ass hoofdpersoon.' Kirkus Reviews **En toen vond ik jou** Kathleen MacMahon 2012-10-08 Adeline wandelt elke dag

met haar hond langs de zee, zorgt voor haar vader en trekt baantjes in het zwembad. Ze is een werkloze architecte die zich bij haar singlebestaan heeft neergelegd. Bruno is een Amerikaanse ex-bankier die in Ierland rondreist op zoek naar invulling van zijn leven. Geen van beiden had verwacht de ware nog te vinden, maar hun liefde ontvlamt direct bij de eerste ontmoeting. De weken die volgen zijn de gelukkigste uit hun leven. Dan gebeurt het ondenkbare: Adeline blijkt kanker te hebben en haar vooruitzichten zijn niet goed. desondanks wil Bruno niets liever dan met haar trouwen. En toen vond ik jou is een schitterende, hartverscheurende roman over het vinden van de perfecte liefde, de kracht van optimisme en het onherroepelijke afscheid van het leven.

De kwade knecht Ellis Peters
2013-05-17 Engeland - de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzinn. Shrewsbury maakt zich op voor de grote, driedaagse jaarmarkt. Uit alle windstreken komen burgers en kooplieden toegestroomd. Op de vooravond van de markt ontstaat er in de stad een fel handgemeen en even later wordt er een koopman uit Bristol vermist. Broeder Cadfael wordt te hulp geroepen om de man op te sporen. Hij wordt gevonden in de rivier. Verdronken... maar voorzien van een gapende steekwond...

Jongen verslindt heelal Trent Dalton
2019-04-16 In Australië al meer dan 100.000 exemplaren verkocht! Het leven van de twaalfjarige Eli Bell is ingewikkeld, met een verdwenen vader, een broertje dat weigert te praten, een junkiemoeder, een heroïne dealende stiefvader en een ex-gedetineerde en crimineel als oppas. Toch staat hij open en vrolijk in het leven en probeert hij een goed mens te zijn in een krankzinnige wereld. Maar het lot zorgt steeds voor nieuwe problemen, met Tytus Broz, de legendarische drugsdealer, voorop. Dan wordt Eli's moeder gearresteerd

en moet hij bij zijn onbekende vader aankloppen, waardoor hij oog in oog komt te staan met de criminelen die zijn wereld overhoopgoiden. En tot overmaat van ramp wordt hij ook nog eens verliefd op het meisje van zijn dromen... Jongen verslindt heelal is een hoogst originele en bruisende debuutroman over broederschap, het lot, familiebanden, ongewone vriendschappen en ware liefde. Over Jongen verslindt heelal Winnaar van de Debut Fiction Award en Book of the Year bij de Australian Indie Awards 'Een van de beste Australische romans die ik ooit heb gelezen. Dit boek zal me lang bijblijven.' - The Guardian 'Trent Daltons spetterende en uitmuntende debuut laat de typische coming-of-ageroman verbleken. Dit is een geweldig debuut.' - Publishers Weekly, starred review 'Een schitterende roman met meerdere verhaallijnen, en prachtig geschreven. Buitengewoon.' - Booklist, starred review

Broadcasting, Telecasting 1950
De vermiste boordschutter Seth Meyerowitz 2015-12-18 'De verloren boordschutter vertelt het spannende verhaal van een opmerkelijke Amerikaan, die boven bezet gebied werd neergehaald tijdens WO II en verbazingwekkend genoeg zes maanden lang de nazi's een stap voor was [...] Een ijzingwekkend, indrukwekkend verhaal dat je niet wilt missen.' - Alex Kershaw, New York Times-bestsellerauteur van *De bevrijder* De in de Bronx geboren Arthur Meyerowitz was in 1943 op zijn tweede missie toen het gevechtsvliegtuig waar hij in zat boven Frankrijk werd neergeschoten. Hij was een van de twee mannen in de B-24 Liberator die de crash overleefde en niet gelijk gevangen werd genomen. Na uit het vliegtuigwrak gevlucht te zijn, klopte Meyerowitz aan bij een afgelegen boerderij waar hij door de bewoners snel binnen werd gelaten. Gelukkig voor hem had zijn gastheer niet alleen een afkeer van nazi's, maar had hij ook nauwe banden met de Franse verzetsgroep Morhange en diens oprichter, Marcel Taillandier. Meyerowitz ontwikkelde een hechte vriendschap met hem, en de

verzetsleider zorgde ervoor dat Meyerowitz via verschillende safehouses naar Zuid-Frankrijk werd gebracht en zo uit handen van de Gestapo bleef. De vermiste boordschutter is gebaseerd op recent vrijgegeven materiaal, exclusieve interviews en uitvoerig onderzoek naar het Franse verzet, en vertelt het spannende en enerverende verhaal van Meyerowitz' benarde periode in Toulouse - waar hij zich voor moest doen als doofstomme en samenwerkte met de eveneens neergehaalde Britse piloot Richard Frank Wharton Cleaver om uit handen van de nazi's te blijven. Daarnaast lezen we over zijn huiveringwekkende weg naar vrijheid, met een hachelijke torek over de Pyreneeën en de tocht op een vissersboot terwijl er Duitse onderzeeërs rondvoeren en Duitse gevechtsvliegtuigen boven hem vlogen. Het boek bevat foto's en plattegronden en is een persoonlijk en fascinerend verhaal over onderduiken en verzetshelden. Het geeft daarnaast niet alleen een levensecht verslag van taaiheid, doorzettingsvermogen en ontsnappen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is vanwege het onlangs vrijgegeven materiaal een zeer waardevol oorlogsdocument.

Scotts laatste expeditie Robert Falcon Scott 2001

Riders Veronica Rossi 2016-05-04 De achttienjarige Gideon Blake is commando in opleiding. Bij een van zijn eerste oefeningen valt hij uit een helikopter. Hij overleeft de val op wonderbaarlijke wijze, maar vanaf dat moment is alles anders. Gideon ontdekt dat hij een incarnatie is van een van de legendarische vier ruiters van de Apocalyps. De ruiters worden bij elkaar gebracht door het mooie maar vreemde meisje Daryn, omdat zij weet dat de wereld in groot gevaar is. Samen kunnen ze de wereld redden, maar zal iemand hen geloven? Riders is het eerste deel uit de gelijknamige fantasy-serie.

Liefs, Henri Henri Nouwen 2016-11-27 Gloednieuwe publicatie met schat aan onbekende brieven van Henri Nouwen Naast de 40 boeken die Henri Nouwen publiceerde liet de auteur ook meer dan 5000 brieven na. Speciaal voor de

20??ste verjaardag van zijn sterfdag heeft de Henri Nouwen Trust in Amerika 200 brieven samengebracht die de meest persoonlijke en intieme gedachten van Henri Nouwen bevatten.

'Ik heb brieven gekozen waarin Henri antwoordt op mensen die zich in een crisis bevinden', vertelt samenstelster Gabrielle Earnshaw.

'Aan mensen die op een bepaalde manier op zoek zijn naar richting in hun leven. En ik heb brieven gekozen waarin hij worstelt met de zaken waarop hij reageert. Nouwen leed een zeer emotioneel leven, met een authentieke behoefte aan liefde en vriendschap. Daarbij gaat hij ook de zoektocht naar zijn eigen seksualiteit niet uit de weg.'

Trade-marks Journal 1985

De verborgen taal van bloemen Vanessa Diffenbaugh 2021-06-10 Welke bloem past bij jouw emotie? Victoria Jones is de enige die het weet! Als kind groeide ze op in 32 verschillende pleeghuizen, liefdeloos en moederziel alleen. Door de traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd heeft ze zich volledig afgesloten voor alles en iedereen. Op achttienjarige leeftijd vindt ze een baantje als bloemist en weet door haar diepe connectie met bloemen zich open te stellen voor mensen. De Victoriaanse taal van bloemen is de enige taal die ze spreekt, totdat een mysterieuze bloemenhandelaar haar hart verovert. Durft ze haar trauma's onder ogen te zien voor haar laatste kans op geluk en liefde? Vanessa Diffenbaugh (1978) is een Amerikaanse auteur die het befaamde boek 'De verborgen taal van bloemen' heeft geschreven. Haar debuutroman werd een echte New York Times bestseller die maar liefst 69 weken in de lijst stond en in 42 talen vertaald is. In haar roman vertelt ze over het getraumatiseerde leven van een meisje die zich alleen nog maar met bloemen kan uitdrukken. Dit is een terugkerend thema in Diffenbaughs carrière, want naast schrijfster werkt ze ook bij een organisatie die pleegkinderen ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar man en vier kinderen in Californië.

De jongen op het houten kistje Leon Leyson 2014-04-22 Leon Leyson is pas

tien jaar oud als de nazi's Polen binnenvallen en hij en zijn familie naar het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in concentratiekamp Plaszow terecht, waar hij de dodelijke grilligheid van kampcommandant Amon Goeth moet zien te overleven. Tot hij door Oskar Schindler wordt opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan, ook al is hij zo klein dat hij op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met een ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en een deel van zijn familie te overleven, maar uiteindelijk zal het lef van één man het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels wereldberoemde lijst. De jongen op het houten kistje is het ontroerende en krachtige verhaal van een onschuldige jongen die een van de wreedste periodes in de geschiedenis van Europa moest zien te overleven.

Aria voor een verleden Emily St John Mandel 2012-03-28 Anton Waker komt uit een familie van kleine criminelen. Samen met zijn nicht Aria handelt hij in valse paspoorten en ID-bewijzen. Maar Anton besluit uit het criminele leventje te stappen; hij vervalst nog wel even een Harvard-diploma voor zichzelf, accepteert een goedbetaalde baan bij een degelijk bedrijf en hij verlooft zich. Vlak voor zijn bruiloft en huwelijksreis naar Italië wordt Anton echter gechanteed door Aria: hij moet tijdens zijn huwelijksreis meewerken aan één laatste klus, anders vertelt ze Antons nieuwe echtgenote over zijn criminele verleden. Het verhaal van Aria voor een verleden lijkt misschien simpel, maar de eenvoud bedriegt. Aan het einde van deze thriller blijf je als lezer ademloos achter door het vernuft waarmee de structuur en de niet-lineaire plot zijn vormgegeven. Dit is een echte juweel van een thriller!

Forthcoming Books Rose Arny 1992
Italiaans voor beginners Erica James 2009-10-31 Een heerlijke roman tegen het decor van de tuinen van Italië. De brochure van het reisbureau belooft een bezoek aan de meest

prachtige tuinen rond het Comomeer in Italië. Voor Lucy Gray, managementassistent van een tuincentrum, is dit de kans van haar leven: behalve de tuinen kan ze eindelijk ook haar vader bezoeken, die al jaren in die omgeving woont. Ze heeft hem voor het laatst gezien toen ze nog een tiener was. De pasgetrouwde Helen en haar steenrijke man zijn net verhuisd naar het landgoed de Old Rectory. Terwijl haar man zelden thuis is, stort Helen zich op de tuin. Maar omdat ze duidelijk hulp nodig heeft, meldt ze zich aan bij de Garden Club en besluit mee op reis te gaan. Conrad Truman heeft niets met tuinieren. Vijf jaar geleden verloor hij zijn vrouw, en zijn leven draait nu om zijn werk en de zorg voor zijn changrijnige oom Mac, die verschrikkelijk graag de reis naar Italië maakt, maar alleen als Conrad meegaat. Met grote tegenzin stemt Conrad daarmee in. 'Alles voor de lieve vrede,' zegt hij. Maar voor geen van de reisgenoten zal de reis zonder gevolgen blijven.. ERICA JAMES is een bestsellerauteur van format en veelgeprezen om haar meeslepende romans. Van haar verscheen meest recent *Zussen voor altijd*. Met *Italiaans voor beginners* won ze de Romantic Novel of the Year Award. Boek van de week bij Libelle! 'Verrassend, romantisch en ontroerend. Ik heb gelachen en gehuild, een topper!' www.chicklit.nl

Who's who in Finance and Industry

Marquis Who's Who, LLC 1985-07

Het recept voor liefde Anthony Capella 2013-12-17 Een heerlijke roman over culinaire verleiding. Zijn Italiaanse mannen echt zulke goede minnaars? De Amerikaanse Laura, studente kunstgeschiedenis in Roma, heeft andere ervaringen. Een vriendin suggereert dat ze op zoek moet gaan naar een chef-kok; een man die goed kan koken zal ongetwijfeld ook een goede minnaar zijn. Laura ontmoet de onweerstaanbare Tomasso, die bij het exclusieve restaurant Templi werkt. Tomasso verzwijgt echter dat hij slechts ober is - en dat de verlegen Bruno de chef-kok is die meest sensuele gerechten voor haar bereidt... Anthony Capella is naast auteur ook

een fervent reiziger en amateurkok. Hij is tevens auteur van *Dansen op de vulkaan* en *De koffiehandelaar*. Hij woont in Oxfordshire met zijn gezin.

De lifter Dean R. Koontz 2013-05-21
`De Sig Sauer kaliber 45 met geluiddemper verscheen in zijn hand zoals een duif in de hand van een kundige goochelaar: vanuit het niets. Dat de man dicht bij me stond en het wapen op mijn kruis richtte, verontrustte me. Ik zou er minder last van hebben gehad als het een duif was geweest. Odd Thomas Hoe zorg je ervoor dat een misdaad die nog niet heeft plaatsgevonden, ook nooit zal worden gepleegd in de toekomst? Dat is de vraag die Odd Thomas bezighoudt als hij verwickeld raakt in een kat-en-muisspel met een moordgrage vrachtwagenchauffeur, die hem maar al te graag het zwijgen oplegt. Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt wat ze zeggen. Maar hij weet dat elke gave een prijs heeft. Odd Thomas is een van de meest geliefde personages van Dean Koontz. In de serie zijn verschenen: *De gave*, *De vriendschap*, *De broeder*, *De ziener* en *De miljardair*.

Directory of United States Importers 1980

Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.

Utopia Avenue David Mitchell 2020-09-25 Het weergalozе verhaal over de opkomst en ondergang van een Britse rockband, nu in prachtige paperback *Utopia Avenue* was hot en happening in 1967-1968. Het was de

eigenzinnigste band ever, al heb je er nog nooit van gehoord. In de psychedelische dampen van Londen spinnen folkzangeres Elf Holloway, gitaarvirtuoos Jasper de Zoet, bluesbassist Dean en jazzdrummer Griff, een op vele vlakken onwaarschijnlijk viertal, goud uit hun muzikale samenwerking. Ruige tochten langs achterafzaaltjes, seks, drugs en roem in Soho, nieuwe drank en oude demonen, ups en downs: alles levert stof voor de songs op hun enige twee elpees. Spektakel in Amsterdam, opsluiting in Rome en onvoorzien gevaar in Amerika: dat de band een enerverend bestaan leidt is nog zwak uitgedrukt. Dit boek volgt *Utopia Avenues* reis door hemel en hel, langs straatrellen en hersenrevoltes, onwerkelijke trips en werkelijk tuig, de kunst van het songschrijven en harde levenslessen, langs de familie die we kiezen en die we meekrijgen, naar een pact met de duivel, en de wankel ladder van het succes. Kunnen wij de wereld veranderen, of verandert zij ons? *Utopia* betekent 'nergens' maar zouden we een betere wereld kunnen bereiken als we wisten waar die lag? In de pers 'Verdraaid aanstekelijk verteld.' Trouw 'Een fijn boek over popmuziek, psychedelica en allerlei intermenselijk gedoe.' NRC Handelsblad 'Utopia Avenue, een heerlijke, van enthousiasme druipende, overvolle, bontgekleurde, overstuurde, komische, ontroerende, tedere, historische én futuristische, klassieke én fantasyroman.' ***** de Volkskrant

De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry - De verdwenen orde (*The Lost Order*), voor de fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was het grootste geheim genootschap in de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land verborgen werd. Nu, ruim honderdvijftig jaar later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek naar de schatten. Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij niet had kunnen voorzien. Via de achterkamers van het Smithsonian instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht

op een lang verloren schat is niet zonder gevaar, vooral nu politiek Washington zich erin mengt... De boeken van Steve Berry wordt alom geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige research. 'Steve Berry leert je bij elk boek weer veel over de geschiedenis en hij combineert dat met een ongekennde vaart en spanning.'

Iets te verbergen Elizabeth George
2022-09-01 Een nieuwe Lynley & Havers van de koningin van de misdaadliteratuur Wanneer een detective van de beademing wordt gehaald, onthult de autopsie een gewelddadige dood. Waarnemend hoofdinspecteur Thomas Lynley wordt op de zaak gezet en komt uit bij een speciale taskforce binnen de Nigeriaanse gemeenschap van Noord-Londen waar de vermoorde detective bij betrokken was. De jacht op de moordenaar opent deuren naar een voor hem onbekende wereld van culturele verenigingen en tradities. Samen met sergeants Barbara Havers en Winston Nkata ontdekt hij een web van leugens en geheime levens van mensen die elkaar gruwelijk verminken en dit koste wat het kost verborgen proberen te houden.

Tijgers in rood weer Liza Klausmann
2012-10-04 Nick en haar nicht Helena groeien samen op met de zwoele zomerhitte, de zongebleeke dokken en feestjes vol gin en jazz van het prachtige Tiger House op Martha's Vinyard. Het zijn de nadagen van de Tweede Wereldoorlog en de wereld ligt aan hun voeten. Helena staat op het punt Martha's Vinyard te verruilen voor het glamoureuze Hollywood en een kersvers huwelijk. Nick reist haar jonge echtgenoot Hughes tegemoet, die terugkeert van het front. Begin zestiger jaren gaan Nick en Helena terug naar Tiger House, met hun kinderen Daisy en Ed. Samen proberen ze dat gevoel van grenzeloze mogelijkheden terug te halen en de

teleurstelling over het verloop van hun levens te verdoven. Een schokkende ontdekking brengt echter een aantal duistere geheimen aan het licht die de familie voor altijd zullen ontwrichten.

Suzy en de kwallen Ali Benjamin
2016-07-05 Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar. Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft en ze de wereld over moet reizen in haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk, maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne eerste roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je raakt.' NRC De boodschapper Markus Zusak
2011-10-15 Bescherm de ruiten, overleef de klaveren, graaf diep met de schoppen, voel de harten. Ed Kennedy is een jonge taxichauffeur met weinig toekomstperspectief. Hij is een waardeloze kaartspeler, hopeloos verliefd op zijn beste vriendin Audrey, en verknocht aan zijn koffiedrinkende hond, de Portier. Er gebeurt niet veel in zijn leven, tot hij per ongeluk midden in een bankoverval terecht komt. Dan krijgt hij zijn eerste speelkaart toegestuurd, een Ruiten Aas. Dat is het moment waarop Ed de boodschapper wordt. Uitverkoren om anderen onder zijn hoede te nemen, doorkruist hij de stad om mensen de helpende hand te bieden en waar nodig terecht te wijzen. Maar wie zit er achter Eds missie? `Begin alleen aan dit boek als je het in één ruk uit kunt lezen - Publishers Weekly `Zusaks personages, stijl en dialogen zijn geloofwaardig, goed doordacht, en waar nodig openhartig.- School Library Journal